



Beste familie, vrienden en bekenden,

Vanaf het moment dat in september 2010 bij Tijs, de jongste zoon van Francy en Roy Peeters, Duchenne Spierdystrofie wordt geconstateerd zijn er veel mensen in hun omgeving die een bijdrage willen leveren aan de strijd tegen deze ziekte. Voor Francy en Roy en hun gezin is dit uiteraard een hart onder de riem maar al snel merken ze dat het lastig is om aan alle initiatieven en goede bedoelingen de verdiende aandacht te schenken. Francy vindt enkele vrienden bereid om mee te werken en komt op het idee om een Stichting in het leven te roepen. Zo wordt de Stichting "Vrienden van Tijs", die inmiddels bestaat sinds april 2012, geboren.

Het afgelopen jaar heeft de Stichting met name gebruikt om alle formaliteiten te regelen. Inmiddels wordt via de Stichting ook het door Francy geschreven boekje "Waarom lopen Tijs zijn benen niet zo snel" verkocht. Hiernaast is via diverse initiatieven geld bij elkaar gebracht en is contact gezocht met diverse ondernemers die hun medewerking willen verlenen ten bate van dit goede doel.

Ook de Tijs Trappers hebben het afgelopen jaar veel energie gestopt in de strijd tegen Duchenne. Met z'n drieën (Roy Peeters, Henk Berkhout en Martijn Vervaet) is deelgenomen aan de Duchenne Heroes tocht. Deze mountainbiketocht voert door 4 landen en gedurende 7 dagen worden iedere dag 100 km. afgelegd. Dankzij vele genereuze sponsors en diverse acties is door de Tijs Trappers een groot bedrag gedoneerd aan de Duchenne Heroes. Deze uitdaging is de heren zeer goed bevallen en inmiddels is besloten dat de Tijs Trappers ook in september 2013 (versterkt met een vierde fietser in de persoon van Theo van Bakel uit Belfeld) gaan deelnemen aan deze zware tocht.

Recent is besloten om de Tijs Trappers onderdeel te laten zijn van de Stichting Vrienden van Tijs. Hierdoor worden de krachten gebundeld waardoor er meer duidelijkheid ontstaat bij het werven van fondsen. De Stichting zal een aantal organisatorische zaken (mee) oppakken en de Tijs Trappers kunnen zich zo nog meer focussen op hun sportieve uitdaging.

Middels dit schrijven willen we u informeren over bovenstaande ontwikkelingen. Ook willen we u hartelijk danken voor alle steun, via een financiële bijdrage, een helpende hand of eenvoudigweg middels stimulerende woorden. Wij, de Stichting Vrienden van Tijs, de Tijs Trappers en bovenal Roy, Francy, Max, Jop en Tijs zijn u hiervoor buitengewoon erkentelijk. We wensen u en iedereen die u dierbaar is dan ook een

Gelukkig en bovenal gezond 2013

Een absoluut hoogtepunt voor ons in 2012 was de benefietavond op 30 juni bij Restaurant "De Vertraging" in Reuver. Deze avond was er een bijzondere sfeer en warmte waar we met zijn allen nog steeds veel energie uit halen. We hebben dan ook besloten om in 2013 weer een benefietavond te organiseren. **Deze zal plaatsvinden bij "Herberg De Bongerd" in Beesel op zaterdag 22 juni 2013.** Zodra meer duidelijk is over het programma komen we hier uiteraard op terug maar reserveer de datum in ieder geval alvast in uw agenda.

Met vriendelijke groet,

Stichting Vrienden van Tijs / Tijs Trappers en natuurlijk Francy, Roy, Jop, Max en Tijs